



**ZETEL
MARCEL VAN DER MULLEN**

**Zetelrede door
Marc Symens
14 december 2013**



Het is voor mij vandaag een hele eer om, als titulair lid, de naam van Marcel Van der Mullen te mogen verbinden aan een zetel van onze Belgische Academie voor Filatelie en ik ben ook zeer blij dit te mogen en kunnen doen in de aanwezigheid van zijn echtgenote Nelly.

Marcel werd geboren op 4 maart 1933 in Rijkevorsel, in de Kempen. Voor zijn secundaire studies ging hij op internaat in St. Victor Turnhout. Daarna volgde hij hogere studies aan de Koloniale Hogeschool Antwerpen. In 1957 huwde hij en vertrok naar Congo om er in Faradje, in het Oosten van Congo, de functie van assistent gewestbeheerder, later van gewestbeheerder, op te nemen. Op deze periode, waar hij 3 jaar lang 21 dagen per maand verplicht moest rondreizen door de brousse om belastingen te innen, wegen te bouwen, gevangenissen te openen, ... blikte Marcel overigens steeds nog graag terug met anekdotes, ervaringen en pittige (reis)verhalen. Toen hij in 1960, na 3 jaar Congo, verplicht 6 maanden terug in België doorbracht, braken de onlusten in Congo uit en zag hij zich verplicht, uit veiligheidsoverwegingen, als gewestbeheerder van Faradje ontslag te nemen. Hij keerde niet meer terug. Na avondlessen boekhouden en fiscaliteit ging hij aan de slag bij o.a. de Wolbeurs, Meurop Meubelen en tenslotte als fiscaal adviseur bij Unilever. In 1993 ging hij op pensioen, een gebeurtenis die wij nog samen mochten vieren in Kasteel Steytelinck in Wilrijk. Zo brak een tijd aan om te genieten van eenvoudige dingen. Ondertussen had hij in 1974 Nelly leren kennen. De vonken sloegen meteen over. In 1977 gingen ze samenwonen. In 1985 huwden ze. Vanaf 2001 gingen ze jaarlijks op vakantie naar de Provence, om te ontspannen en te genieten, voor Marcel met inbegrip van een halve koffer filatelie. In 2007 werd bij Marcel de ziekte van Kahler vastgesteld. "Gasthuisberg" in Leuven werd even zijn tijdelijk buitenverblijf. Op 18 februari 2010, na een moedige strijd tegen zijn kanker, overleed Marcel. Hij was toen 76 jaar.

De interesse voor filatelie kwam er bij Marcel in zijn Congo-jaren waar hij iemand had leren kennen die helemaal kon opgaan in zijn postzegelverzameling. Zelf koos hij als verzamelgebied in eerste instantie de "Oostcantons van België" en stortte zich al snel op de postgeschiedenis en de marcofilie ervan, inclusief de prefilatelistische periode. Met deze verzameling "Postgeschiedenis Oostkantons" behaalde hij in 1978 zilver op Gandae II. Daarnaast had hij ook een uitgesproken belangstelling voor allerlei filatelistische aspecten m.b.t. WO-I. Hij legde daar ook een bescheiden verzameling over aan. Over beide interessegebieden schreef Marcel, met zijn erg vlotte pen, meerdere artikels, steeds zeer gedocumenteerd en duidelijk ten gronde behandeld. Zo nam Marcel bij voorbeeld in de studie Postgeschiedenis Lier het hoofdstuk m.b.t. WO-I geheel voor zijn rekening. Daarnaast heeft hij vele filatelisten die zelf werkten aan publicaties, met raad en daad, maar ook met extra opzoekingswerk in meerdere bibliotheken en postmusea, geholpen. De prestigieuze nationale literatuurprijs Paul De Smet ontving hij in 1992.

In 1989 werd Marcel voorzitter van de KLBP (dit tot 2002). Hij volgde Edmond Oosterlynck op die zelf een jaar eerder Bruno Stes had opgevolgd. Onder zijn kundige leiding wist hij met nodige autoriteit de koers van KLBP mee te bepalen. Hij was vlot 4-talig en een geboren redenaar, dat kwam in deze functie goed van pas. Hij onderhield een netwerk van filatelistische relaties in binnen- en buitenland.

De eerste belangrijke internationale tentoonstelling die hij mee organiseerde was de zeer succesrijke BELGICA 90, die zelfs op de belangstelling van koning Boudewijn kon rekenen. In 1997 werd Marcel nog verkozen tot schatbewaarder van de FEPA.

Marcel was gedurende 19 jaar lid van onze ABA. In 1977 corresponderend lid, in 1981 statutair lid en in 1990 kreeg hij de zetel van mijn vader Jozef Symens toegekend.

Is Marcel, bij de meeste aanwezigen vandaag, mogelijk vooral gekend als voormalig collega binnen de KLBP of binnen ABA, ikzelf en vele van mijn Antwerpse vrienden zullen Marcel vooral (ook) herinneren als “de” voorzitter en drijvende kracht van de “VBP STUDIEKRING Wilrijk”(1976-2005), een functie die hij (op enkele weken na) 30 jaar heeft waargenomen.

Samen met vooral zijn goede vriend Georges De Maeyer heeft Marcel die “STUDIEKRING” groot gemaakt, o.a. door maandelijks interessante vergaderingen te organiseren met lezingen over een waaier van filatelistische onderwerpen.

Naast het voorzitterschap nam hij ook de eindredactie van het maandblad voor zijn rekening, met op pagina-1, een intro van Marcel waar hij zijn mening en kritiek (positief of negatief) over bepaalde toestanden en ontwikkelingen in de filatelie en het postgebeuren, soms wel met een erg scherpe pen, optekende. Marcel kwam inderdaad graag voor zijn mening uit. Een discussie ging hij daarbij overigens zeker niet uit de weg

Een zeer succesvolle organisatie van Marcel was in 1990, in zaal De Kern in Wilrijk, de groepstentoonstelling uitsluitend gewijd aan de landelijke post in de provincie Antwerpen. Aan deze tentoonstelling koppelde Marcel het verschijnen van het 200ste maandblad van de STUDIEKRING. Om dat te stofferen doorzocht Marcel meerdere archieven op zoek naar tot dan ongekende informatie. Zo ontdekte hij o.a. het bestaan van een kaart van (vermoedelijk) midden 1837 waarop de rondes van de landelijke bodes in de provincie Antwerpen uitgetekend stonden. Het lustrumnummer werd, na vele uren studie, een bijzonder pareltje. En dat allemaal - en dat is toch wel bijzonder - zonder zelf ook maar 1 poststukstuk met postbusletter te bezitten!

Een andere zeer succesvolle organisatie, opnieuw in zaal De Kern in Wilrijk, was de tentoonstelling over “De eerste wereldoorlog in de provincie Antwerpen” die hij in 1995 organiseerde in samenwerking met de dan nog jonge “Studiekring WO-I&II”.

In zijn filatelistische carrière werd Marcel nationaal en internationaal meermaals onderscheiden. Zo werd hij o.a. ook lid van de Nederlandse Academie voor Filatelie, lid van de AEP, fellow Royal Philatelic Society London, was hij houder van de Costerus-medaille, ontving de Médaille du Mérite philatélique français, ...

Ook na 2007, wanneer Marcel moest ervaren, steeds meer en meer, 's avonds uitgeput te zijn, niet meer in staat om vergaderingen comfortabel bijwonen, liet de filatelie hem nooit los. Zo werkte hij nog aan een soort van vademecum voor de verzamelaars WO-I. Hij kreeg het niet helemaal afgewerkt, maar na zijn overlijden werd zijn werk verder uitgeschreven door zijn goede vriend Bruno Stes. De publicatie “De Duitse Post in België en in Noord-Frankrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog - 1914 - 1918” is voor 2015 voorzien. Alvast aan alle geïnteresseerden reeds bij voorbaat sterk aanbevolen.

Samengevat: in de rij van verdienstelijke filatelisten, die wij binnen ABA niet willen vergeten en wiens naam wij aan een zetel verbinden, heeft Marcel zijn plaatsje zeker verdiend.



27 maart 1770, brief naar Dilborn (“aux pais des Juliers”) met droogstempel van BATTICE, portaanduiding 3 sols en in handschrift “d’Eupen”. (ex verz. MVDM)



Internationaal tarief postkaart (01.03.1921-31.04.1924): 30c; Spoedbestelling (15.01.1920-31.09.1925): 1 F; Niet filatelistische postkaart. (ex verz. MVDM)