



Donald Decorte

**Zetelrede ter ere van  
Walter Major  
door  
Donald Decorte  
14.12.2013**



Walter Major

Het was eind 2011 geen jaarwisseling meer als de voorgaande. Het was het definitieve opschorten van de jaarlijkse gewoonte dat er begin december met de post een omslag toekwam met daarin een afdruk van een interessant luchtpoststuk. De daarbij horende deskundige uitleg was steeds het lezen waard. Dat was voor 2011 steevast de manier waarop Walter Major, als Nationaal Commissaris voor Aerofilatelie, de beste wensen overmaakte voor de feestdagen en het nieuwe jaar.

Walter Alfons Jozef Gustaaf Major zag het levenslicht op 29 maart 1937 in Veurne. Is het een toeval of een voorteken dat twee dagen daarvoor de eerste vlucht van de zeppelin LZ 129 'Hindenburg' terug was van de eerste vlucht naar Zuid-Amerika in 1937 ?

Reeds voor zijn legerdienst was Walter verliefd geworden op zijn Esther. Ze stichten hun gezinnetje in Oostende. Hun liefde werd bezegeld met een zoon, Miguel. Esther werkte bij de post in West-Vlaanderen en eindigde haar carrière in het postkantoor van Oostende. Zij was dan ook goed geplaatst om Walter regelmatig te helpen bij zijn filatelistische opzoekingen.

Walter was met hart en ziel leraar talen in het SHTIO, het Stedelijk Hoger Technisch Instituut Oostende. Hij probeerde zijn leerlingen te interesseren voor de leerstof waarvoor ze niet altijd even enthousiast waren. Net als in de filatelie, probeerde hij uit iedereen het beste te krijgen. Als inwoner van Oostende was Walter geïnteresseerd in de geschiedenis van zijn woonplaats, de kust en de luchtvaart. Hij bracht het tot ondervoorzitter van de Historische en Heemkundige Kring 'De Plate'.

In 1980 kwam er een belangrijk lichamelijk probleem en het verdict van de dokters was ernstig: "Mijnheer Major, uw toestand is heel precair!" Maar Walter zou Walter niet zijn als hij zijn hoofd liet hangen. Neen, hoofd omhoog en borst vooruit deed Walter vol moed verder. Zijn positieve ingesteldheid dreef hem verder, ook al ging het eens moeilijk. Het zouden nog vele vruchtbare jaren worden, zijn bonusjaren zoals Walter Major ze noemde. Walter moest vele operaties aan zijn ingewanden ondergaan en kreeg een stoma, een kunstmatige uitgang aan zijn darmen. Sindsdien moest hij goed opletten voor wat hij mocht eten.

Hij viel op bij zijn lotgenoten als een positivist. Hij hielp waar mogelijk met uitleg en hulp. Hij gaf in hun kringen zelfs regelmatig voordrachten over het leven als stomapatiënt en publiceerde er meerdere boeken over. Walter werd ook voorzitter van de Stoma-Club Oostende.

Toch was Walter een echte Bourgondiër als het kon. Lekker eten kon hem goed smaken en daarbij paste een goede wijn. Walter was meer dan 25 jaar aangesloten bij 'Oinos', een vereniging van Oostende die wijnliefhebbers bijeen bracht en brengt.

Naast dit alles kennen wij Walter Major natuurlijk als filatelist gespecialiseerd in de luchtpost. Hij publiceerde regelmatig over allerlei aspecten van deze discipline.

Walter Major was lid van de Koninklijke Postzegelkring Oostende waar hij secretaris was van 1963 tot 1976. Hij was lid en raadgever van de gespecialiseerde luchtpostvereniging Aerofil. Als geschoolde meertalige was hij tevens lid van de S.A.B., de Société Royale Aérophilatelique Belge. Walter was ook lid van de Belgische Academie voor Filatelie sinds 1993, maar ook van de Nederlandse en de Europese. Bij ons hield hij op 5 december 1998 een zetelrede over René Silverberg. Walter was verder in het buitenland lid bij de 'American Air Mail Society', de 'British Air Mail Society', de Nederlandse Vereniging Aero-Philatelisten 'De Vliegende Hollander' en bij de 'Belgian Study Circle'.

Bij de Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen was Walter Provinciaal Afgevaardigde voor West-Vlaanderen en Nationaal Commissaris voor Aerofilatelie. In die laatste functie waren we samen op de wereldtentoonstelling Lissabon 2010, de laatste keer dat hij zo ver naar het buitenland is geweest. Walter was internationaal jurylid voor Aerofilatelie en nationaal jurylid voor Postgeschiedenis.

Walter stelde regelmatig tentoon met verzamelingen over luchtpost. Hij had ook een verzameling over de Belgische luchtpostbladen die hij liever in de discipline Luchtpost toonde dan in die van de Postwaardestukken. Zo konden we genieten van zijn verzamelingen over 'De Belgische luchtpostzegels', 'Luchtpostaanduidingen op postcolli verstuurd per vliegtuig', 'De Belgische luchtpost – Helikopterpost' en 'De luchtpost België – Belgisch Kongo 1921-1980'.

Walter Major was een regelmatig publicist. Hij schreef menig artikel in relatie met de luchtpost maar bracht tevens studiewerken uit in boekvorm. Meermaals gebeurde dit in twee talen zoals in de periode 1999-2001 met zijn standaardwerk over 'De Belgische luchtpost' en 'La poste aérienne belge' telkens in drie delen met de tarieven, de bijzondere besluiten en de dienstorders van 1919 tot 1999. Verder nog belangrijk om te vermelden zijn 'De Belgische luchtpostbladen – Les entiers-aérogrammes belges 1948-2002', 'Les timbres belges de la poste aérienne 1930-1939', 'De Belgische postaanuidingen op luchtpostzendingen – Les mentions postales belges sur les envois par avion 1908-2008', in 1986 'Toen de Bell 47 D-1 onze post vloog, de helikopterpostdienst in België' of het jaarboek 1988 van Aërofil over 'Het ontstaan van de Belgische helikopterdienst'. Bij de negen jaargangen van het tijdschrift 'Cahier voor Luchtvaartgeschiedenis' was Walter Major een belangrijk lid van de redactie, zowel door eigen artikels als de zorg voor de uitgave via zijn school, het SHTIO. Hij schreef regelmatig een kleine tot grote bijdrage voor Wefis, de West-Vlaamse Filatelistische Studiekring

Voor de Nationale Competitieve Tentoonstelling Kortrijk 2002 was Walter hoofdredacteur van de catalogus.

Een totaal ander verzamelgebied van Walter Major is dat van het noodgeld in de vorm van bankbiljetten, een passie die hij overerfde van zijn vader. Hij schreef daarover een boek, uitgeven bij de International Bank Note Society USA in 1975, getiteld 'Local Emergency Issues 1914-1918 + 1940-1945'

Over de postgeschiedenis van zijn stad schreef Walter 'Postkantoor Oostende 1, zijn geschiedenis, zijn poststempels' in 1984 en over de 'Telefoondienst Oostende' in 1997. Met een belangrijke heemkundige inslag verscheen in 1993 'Het vliegveld te Stene – Oostende'. Walter Major werd gewaardeerd en erkend voor zijn acties ten voordele van de filatelie en de luchtpost in het bijzonder. In 1995 kreeg Walter Major de medaille voor Provinciale Filatelistische Verdienste van West-Vlaanderen en in 2005 werd hij gelauwerd met de Nationale Medaille voor Filatelistische Verdienste.

Met de verzameling 'La Poste Aérienne Belge' behaalde Walter drie maal goud: WIPA 2008 en op Planète Timbre van 2008 en 2010.

Bij onze reis naar Portugal in 2010 had Walter het moeilijk, al wou hij het niet toegeven. De terugreis eindigde in het ziekenhuis van Oostende. Zijn snelle recuperatie werd gevolgd door nog menige slechte periodes. In 2011 werd het zijn lichaam toch te veel en Walter Major stierf thuis op 22 oktober.

Walter was een van de eerste juryleden van de volwassenen die mij hielp toen ik begon als jurylid bij de Jeugdfilatelia in 1986. Zijn kennis, zijn positieve levensvisie en zijn minzaamheid zullen mij altijd blijven en hopelijk de toehoorders ook.