

A.B.A.

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR FILATELIE
ACADEMIE ROYALE DE PHILATELIE
BELGIË - BELGIQUE



RAPPORT - VERSLAG
Vergadering van 7 september 2019
Réunion du 7 septembre 2019



Verslag van de vergadering van 7 september 2019

Na het welkomswoord van de voorzitter wordt het woord gegeven aan Robin Pizer, die van het Verenigd Koninkrijk komt om een uitgebreide voorstelling te geven over sommige ongewone aspecten van de postgeschiedenis tijdens de Duitse bezetting van België en Noord-Frankrijk in de eerste wereldoorlog.

Hij toont ons talrijke brieven die meer dan ongebruikelijk zijn: stempels "commission juridique", terug naar afzender wegens het gebruik van een niet toegestane taal, onbereikbare bestemmingen, brieven gepost tijdens de oorlog maar aangekomen op hun bestemming na de oorlog, enz.

1. Stand van zaken project WO1 door Mark Bottu
2. Paul Wijnants 2 uitzonderlijke Belgische brieven

Na de koffiepauze wordt het woord gegeven aan Raphael Livnat, die ons een meesterlijke uiteenzetting geeft over de postzegels Doar Ivri, de eerste uitgifte van Israel.

3. Francis Kinard toont ons dan een zeer interessante brief vanuit historisch standpunt. De brief is gedateerd 22 juni 1815 (dag van de tweede troonsafstand van Napoleon).

Rapport de la réunion du 7 septembre 2019

1) Après le mot de bienvenue du président, la parole est donnée à Robin Pizer, venant du Royaume-Uni, pour une grande conférence sur quelques aspects très inhabituels de l'histoire postale pendant l'occupation allemande de la Belgique et du Nord de la France pendant la première guerre mondiale.

Il nous montre un grand nombre de lettres plus qu'insolites : cachets « commission juridique », retour à l'expéditeur pour cause de l'emploi d'une langue non tolérée, destinations inaccessibles, lettres postées pendant la guerre et arrivées à destination après la guerre, etc.

1. État actuel du project 1914/18: Mark Bottu
2. Paul Wijnants: deux lettres exceptionnelles.

Après la pause-café, la parole est donnée à Raphael Livnat qui nous donne une conférence magistrale sur les timbres Doar Ivri, la première émission d'Israël en 1948.

3. Francis Kinard nous montre alors une lettre très intéressante du point de vue historique. Ell est datée du 22 juin 1815 (jour de la seconde abdication de Napoléon).